

HEROLDEN

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS
76. ÅRGANG NR. 2

MARTS 2019



GILDETID**1./7. Gilde****Mandag d. 18. marts kl. 1930.**

Gildeting i Langenæs kirkens lokaler.

Afbud til Birgitte og Jan.**2. Gilde****Mandag d. 25. marts 19.00.**

Gildeting i Hasle Sognehus, annekset.

4. Gilde**Mandag d. 18. marts. 19.00.**

Gildeting i Langenæskirken.

Mandag d. 15. april. 19.00.

Gildehal i Langenæskirken.

Sct. Georgs budskabet

5. Gilde**Mandag d. 4. marts kl. 19.00.**

Gildeting i Egå Sognegård.

6. Gilde**Mandag d. 4. marts kl. 19.30.**

Gildeting i Langenæs Kirken

Sct. Georgs gildehal sammen med 2.

og 9. Gilde 2019 kl. 19.00. Sted følger.

8. Gilde**Mandag d. 25. marts kl. 19.30.**

Gildeting, Ellevang Kirkes Sognegård.

FRIMÆRKELAUGET**Torsdag 7. marts kl. 18.00.**

Laugsting ifølge vedtægterne.

Dagsorden er separat udsendt.

Vi mødes som sædvanlig HOS Hans

Fink., Skovgårdsvænget 8, Tranbjerg.

Traditionen tro er der igen i år gule

ærter på menuen, så der er nødvendigt,

at de der ikke allerede har gjort det,

tilmelder sig til hos Hans på tlf. 86 72

00 40 eller 21395020 senest søndag

03.03.

MEDLEMSNYT**Ridderår**

06-03-19 Asger Haagen Jensen

4. G. 60 år.

Fødselsdag

30-04-19 Jytte Sørensen 1./7. G. 80 år.

HEROLDEN

udkommer næste gang

ca. 1. april 2019.

Deadline 15. marts.

Redaktør Ole Andreasen,

Grøndalsvej 170, 8260 Viby J.

Telefon 24 63 82 95

E-mail: herolden@mail.dk

**Denne måneds forside**

Paolo Uccello - Sct. George and the Dragon, oil on canvas 1458-60, hentet på internettet

Genbrug fra 2008



Inge Christoffersen er ikke blandt os mere.

Inge sov ind 3. december 2018, 72 år gammel efter kort tids sygdom.

Inge voksede op i Åbyhøj og var uddannet sygeplejerske, som hun virkede som i over 40 år.

Inge kom ind i 2. Gilde i oktober 1988. I de godt 30 års aktiv deltagelse i Gildet har Inge bestridt adskillige poster, bl.a. som Gildekansler.

Hun har altid været et trofast medlem, har deltaget stort set i alle møde og udflugter på nær det sidste halve års tid, da helbredet begyndte at svigte.

Også uden for 2. Gilde var Inge meget afholdt og vellidt, hvilket den meget store deltagelse i bisættelsen vidner om.

Inge (og Knud) har i en menneskealder boet i et dejligt hus på Runestenen indtil for et par år siden, hvor boligen blev udskiftet med et nybygget hus i Malling.

Vi vil savne Inge, hendes engagement og det altid gode humør.

Æret være Inge Christoffersens minde.

Jan Bigum,
Gildemester 2. Gilde.

REFERATER



5. GILDE

På denne aftens gildemøde skulle vi høre om: "Når livet synger – om et liv med sange og salmer" fortalt af sognepræst i Egå og Hjortshøj siden 1996, Morten Skovsted. Og det blev en festlig og meget fornøjelig aften, som startede med velkomst af gildemester Henning Holck, som rettede en stor tak til Morten, fordi han havde afset tid til at komme og underholde os. Derefter sang vi "I sne står urt og busk i skjul".

Morten Skovsted havde glædet sig til at komme, og præsenterede sig selv som sognepræst i Hjortshøj og Egå sogne. Han er nu fast i Hjortshøj og kommer engang imellem til Egå. Han bor med sin familie, 4 børn og sin kone, Iben Krogsdal, der bl.a. skriver salmer, i Hjortshøj Præstegård. Han ville gerne, at vi skulle syng "Spurven sidder stum bag kvist" og fortalte om alt det man kunne få ud af den ved at "dissekere". Den er en af de gode, gamle salmer.

Morten fortalte derefter meget morsomt om sin meget omskiftelige barndom og ungdom. Han boede i et socialistisk kollektiv med sine forældre og gik i en socialistisk folkeskole til 6. Klasse. På det tidspunkt boede han hos sin far, idet forældrene i mellemtiden var blevet skilt. Senere flyttede han med sin mor og hendes nye mand til et gammelt husmandssted på Fyn og endte med at blive student fra et gymnasium i Faaborg. Under sin opvækst kom han meget på ferie hos sin farmor og farfar på Fyn, hvor han sognepræst.

Efter skoletiden vidste han ikke rigtig i hvilken retning hans liv skulle gå og tog så i Kibbutz, hvor han havde en forrygende tid, kunne man forstå. På et tidspunkt, mens han var dernede fik han en bog fra sin farmor, som ramte et eller

andet i ham.

Og da han kom hjem begyndte han at gå i kirke i Odense sammen med sin farmor i 1986 og i 1987 startede han så på at læse teologi i Aarhus, og boede på Korshøjen i Risskov. I 1990, kort tid efter at han havde mødt sin kæreste, Iben, måtte han forlade hende for at rejse til Afrika i 3 mdr. for at besøge sin mor, som nu arbejdede der.

Morten har længe været optaget af og beskæftiget sig med salmer, de gode gamle som de nye. Iben skriver salmer og er via en anden salmedigter, Holger Lissner, blevet optaget i salmedigterkredsen, som beskæftiger sig meget med salmer og udgiver flere bøger om og med salmer. Selv har Morten i sine yngre dage udgivet en lille bog med en samling af salmer. Han er i det hele taget meget glad for salmer og sange og synes, at det især skaber fællesskab at syng sammen og det forener ikke mindst i kirken. Han nævned nogle af de gamle salmedigtere og ikke mindst Luther, som skrev ca. 30 salmer, som skulle være enkle, forståelige og på modersmålet.

Endelig nævnte han Grundtvig som en af vore store salmedigtere, som ligefrem skabte en folkelig sangbevægelse. Grundtvig har skrevet langt flere end 100 salmer. Derefter har der i mange år ikke været mange salmedigtere. Men bl.a. nogle af medlemmerne af salmedigterkredsen har netop udgivet en "Konfirmand salmebog" hvorfra vi sang en af Ibens salmer "Hvem er Gud". Til sidst hørte vi en afskedsang: "Brusende toner" skrevet af Iben til elever på Aarhus Efterskole ved afskeden efter et endt skoleår. Via YouTube så vi en video og hørte eleverne fra Efterskolen som sanglesolister. Meget smukt.

Efter en stor tak til Morten Skovsted for en god oplevelse sluttede vi en herlig, smuk og munter aften med vor egen stille aftensang.

Kirsten



6. GILDE

Vi indledte vores hyggelige aften med at synge ”I sne står urt og busk i skjul”. Herefter hilste vi Søren velkommen. Søren er sognepræst i Lundum og Hansted sogne. Han skulle fortælle om ”Vin i kirken/kristendommen. Søren læste teologi i Århus og kan man som troende og præst interessere sig for vin og ligeledes drikke den? Søren har i 2 omgange været i Frankrig for at plukke druer til vin.

Søren fortalte om 2 bibelfortællinger. 1/ Noah og vinens oprindelse. Noah blev historiens første vindyrker. Han drak sig sanseløs beruset, da han skulle prøvesmage den. 2/ Brylluppet i Kana – Jesus laver vand til vin på opfordring af Maria.

Søren fortalte også om Luther, der synes det var ok at drikke lidt, spise god mad og være sammen med gode venner. Det var et meget humoristisk indlæg og efterfølgende var der spørgsmål.

Et lille rim på vejen:

”Er du godt i gang
så læg dig ikke hen
stå op og drik igen
et glas skal tag det næste
det mener Alexander
(den Store),
er det bedste.”

Under kaffen med dejlig hjembagte boller og kage sang vi ”Livstræet” og afsluttede som vanligt vores aften med ”Nu er jord og himmel stille”.

Alice



8. GILDE

Ordene ”Dejligste øjeblik – Højdepunkt – Skæbnestund” var udgangs punkt for gildemester Nils Liljeberg, da han den 28. januar benyttede begrebet ”Stjernestund” som tema for sin fødselsdags gildemestertale.

Vi var samlet i Ellevang Kirkes sognegård, sammen med vore gæster fra 5. Gilde, og Nils indledte med sine klare tenorrøst at synge et par linjer af ”Vær glad for hver dag du har, livet er jo kort og dyrebart”. Han tilføjede, at ”Stjernestund” heldigvis er en del af livet og altså ”et dejligt øjeblik” – noget positivt, som man husker livet ud.

Nils gav eksempler på et par af sine egne spejder-stjernestunder. Han var i 1951 netop oprykket fra ulveflokket og med som yngste spejder i en Frederiksbergtrop på sommerlejr helt til Jylland – nærmere betegnet Kalø ved Rønde.

Det var stort for en københavnerdreng, og Kalø havde hidtil ikke været en del af Nilses geografiundervisning. Først togturen til Kalundborg – så ombord på en færge for at sejle helt til Aarhus, med mellemlandning i Kolby Kaas på Samsø. og selvfølgelig en smuttur i land for at have haft Samsø under fødderne. Jo, det var stort.

Og så var der selve lejren, hvor havregrøden, der var sat til afkøling i vandkanten pludselig, på grund af tidevandet, var sejlet til søs. Den blev reddet og sat tilbage med en sten på låget, men tidevandet fortsatte og fyldte nu gryden med vand – saltvand. Grøden var næsten uspiselig – men vi fik et godt grin ud af situationen.

En anden stjernestund fra lejren opstod, da vi af opsynsmanden ude ved selve slotsruinen blev spurgt, om vi kunne hjælpe en lille pige, der dagen før havde tabt sin pung ned i selve tårnets dyb. Kunne vi hente pungen op. Projektet lykkedes, da jeg som yngste og mindste spejder, med rekningsreb blev hejset ned og op igen. Vi ville jo gerne hjælpe, og mon ikke det også var en stjernestund for den lille pige – jeg tror det.

Ved en senere lejlighed var der mødet med Prinsesse Benedikte, hvor jeg i en samtale med prinsessen tillod mig at sige ”du” til hende. Det var naturligt for mig, da vi mødtes i en spejderlejr, begge i fuld uniform og næsten jævnaldrende. Min spejderkammerat, prinsessen, reagerede overhovedet ikke (synligt) – men omgivelserne! Uha da, da.

Stjernestunder kan jo også være helt dagligdags oplevelser, tilføjede Nils. Eksempelvis kunne en lang tur ud i naturen – til fods eller på cykel en kold vinterdag eller i silende regn – sagtens blive en stjernestund, sammen med et efterfølgende varmt bad og lidt forkælelse i form af en kop varme te, en øl eller måske et godt glas vin. Det kunne lige være det med trængte til – og så kan fornemmelsen ”stjernestund” let opstå og blive husket.

Prøv selv at samle jeres stjernestunder – del dem måske med andre – det kunne jo være, der kom noget tilbage, opfordrede Nils.

Vi sang flere sange og lyttede til musik under gildehallen, og Stinne Underlien holdt fem minutters Sct. Georg, hvor hun fortalte om en af sine gode oplevelser.

Ved velkomsten til eftergildehallen og under indtryk af det gode

budskab om ”stjernestunder” dristede vi os til noget utraditionelt – nemlig at råbe et tjikkerlikker for noget uden for eget regi. Dagen før vores fødselsdags gildehal havde vores herre-landshold jo tilkæmpet sig verdensmesterskabet i håndbold – og det var da afgjort en ”Stjernestund” for landsholdet og for alle der fulgte kampene. Hvilken en forløsning efter flere års træningsindsats og vedholdenhed samt en eksplosion af indestænget forventning og begejstring over, at så stort et mål virkelig lykkedes så flot. Det var da et tjikkerlikker værd og vel fortjent.

Vi nedsvælgede herefter lækre lakseruller efterfulgt af tre forskellige lagkager i passende højde, og der blev også tid til en vise/verse quiz, hvor vi testede vers linjer fra vores spejder sangskat. Der blev arbejdet koncentreret og i dyb stilhed. Genkendelsen af de enkelte linjer var der nok, men hvad pokker er det nu sangenes navne er, lød den fortvivlede hvisken i krogene. Morale – vi synger nok for lidt, så her er vist noget at gå i gang med.

Inden vi sluttede helt, lykønskede gildemester i 5. gilde, Henning Holch, os med vores 38. års fødselsdag, og vi fik også lige fortalt et par af hans muntre historier, før vi sang vores aftensang – ”Nu er jord og himmel stille.”

Mandag den 4. februar var vi gæster hos 5. Gilde til en festlig og spændende aften med sognepræst Morten Skovsted, Hjortshøj, om ”Sange og salmers betydning for vor hverdag.”

Frits



9. GILDE

Onsdag den 30. januar hørte 9. Gilde gildemesterens favoritter.

Mens vi drak kaffe og spiste ostemadder, hørte vi blandt mange andre: ” jeg spiser ostemad”. Arne havde nemlig lavet en play-liste med mange af hans yndlingsange. Her var alt fra hele Skandinavien fra protest-sange over viser til salmer.

Det blev modtaget med stor fornøjelse . Mellem sangene gik vi hver især en tur ned af memory-street. Udbrud som ”Ja, den kender jeg da også godt” eller ”Jeg havde alle hans LP'er”. Ja, mange små historier fra dengang, kom frem.

Det blev et sjovt og helt anderledes møde, der sagtens tåler en gentagelse

birgit



FRIMÆRKELAUGET

Torsdag 17. januar blev den årlige traditionsrige takkefest afholdt i Spejdmuseets lokaler.

Som sædvanlig en rigtig hyggelig aften med ledsagere og høj mødeprocent.

Torsdag 7. februar var mødet også på Spejdmuseet. Denne gang var 10 mødt op og vi arbejdede ihærdigt med tiltrængt oprydning og sanering af meget materiale i Frimærkebankens lager.

Tiden gik hurtigt denne aften.

Uffe

TAAGESNAK

Klippet fra HEROLDENs jubilæumsbog.

Den, der har let ved at glemme, har ofte en fremragende Hukommelse.

•

Hvert eneste af Himlens Millioner af Stjerner er et Solsystem som vort. Og hvert eneste af disse har sikkert ee Klode paa samme Udviklingstrin som Jorden. Det er trist at tænke paa.

•

Enhver Festtale kunde nøjes med et eneste Ord - - Hurra.

Aage

