

HEROLDEN

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS

65. ÅRGANG NR. 8

NOVEMBER 2007





1./7. GILDE

Mandag d. 3. december kl. 18.00.
Julestue hos Kirsten og Kjeld. Husk pakke/r.

4. GILDE

Mandag d. 5. november, kl. 19.30.
Gildehal, i Tranbjerg Sognegård.
Eftergildehal: "Jamboreen 2007 i England".
Mandag d. 3. december.
Julestue, i Tranbjerg Sognegård.

5. GILDE

Mandag d. 12. november kl. 19.30.
Egå Sognegård. Gildemøde.
Donald holder foredrag om stress og forebyggelse af samme
Mandag d. 10. december kl. 18.30.
Egå Sognegård. Gildemøde
Julestue med dertil hører.

6. GILDE

Mandag d. 5. november kl. 19.30.
Gildehal i Langenæskirkens lokaler. I eftergildehallen vises en DVD fra et af de sidste Sølvøkseløb.
Mandag d. 3. december kl. 19.30.
Julemøde i Langenæskirkens lokaler.

8. GILDE

Søndag den 11. november
Flygtningehjælpen. Nærmere informationer hos Frits.
Mandag den 26. november
Gildets traditionsrige julefest.

Torsdag den 28. november
Fredsløset ankommer til Århus H.
(Læs nærmere om de enkelte arrangementer på senest udelte indbydelse).

10. GILDE

Tirsdag d. 20. november kl. 19.00.
Husflid Glas. Dorthe(rød gr.)
Tirsdag d. 11. december kl. 19.00.
Julehygge (rød gr.)

FRIMÆRKELAUGET

Torsdag 1. november 2007 kl. 19,15:
Møde i DDS's spejderhytte, Skovgårdsvænget 97A, Tranbjerg.
Reymond Lyhne kommer igen og fortæller om sin imponerende samling af nogle af de allerførste danske frimærker.



Gildeår

06-11-07 Ulla Dixen Jacobsen,
4. G. 40 år.



REFERATER



STADSGILDET

Så slap dragerne løs!

At arrangere hele Danmarks DRAGEDAG er aldrig forsøgt før. At få hele Danmark til at flyve med drager på samme tid forskellige steder i landet, det er nyt!

Når Sct. Georgs Gilderne lod dragerne flyve søndag den 30. september var det for – sammen med spejderne – at fejre at spejderbevægelsen bliver 100 år i 2007.

Spejderbevægelsen har fra sin første spæde begyndelse – Baden Powells lejr på Brownsea Island i sommeren 1907 – udviklet sig til den største og mest betydningsfulde internationale ungdomsbevægelse.

Også i Århus var Sct. Georgs Gilderne med til at fejre dagen med en flyveplads, som var åben fra kl. 13 til 16 i Tangkrogen. Vejret var stort set perfekt til en sådan dag. Dog kunne vi måske godt have brugt en smule mere vind, men lørdagens tunge regnvejr slap vi helt for.

Det hele begyndte med at gildebrødre fra 2. Gilde mødte op i Tangkrogen kl. 11 medbringende partytelt og inden kl. 12 var et flot telt rejst og borde stillet op. Her kunne dragerne så produceres i læ for vejrlig. Det fungerede fantastisk godt, så en stor tak til

2. Gilde for en flot indsats.

Kl. 12 mødte lidt flere gildebrødre op. De fik så lejlighed til at fabrikere en bueslæde af det flotte materiale, som Landsgildet havde stillet til rådighed. Efter at dragerne var lavet, blev der lejlighed til en testflyvning, og dragerne kom i luften, så alle kunne få det eftertragtede dragecertifikat. Herefter var vi klar til at instruere og hjælpe eftermiddagens andre drageentusiaster. Vi var meget spændte på, hvordan dagen ville forløbe, og hvor mange der ville dukke op.

Det blev en sjov og hyggelig eftermiddag med mange børn m. forældre og også nogle (få) spejdere, som alle syntes, det var et godt initiativ.

Under godt humør blev der i alt produceret ca. 50 drager af de fremmødte. Derudover var der flere, som havde medbragt egen drage, så indimellem var der ”trængsel” i luften.

På landsplan var dagen også en stor succes. Der havde fra start været tale om at få 1.000 drager op at flyve, men dette tal er langt overgået fra de ca. 40 flyvepladser fordelt over hele landet.

Alt i alt en god dag også lokalt takket være nogle entusiastiske gildebrødre. Tak til alle jer som hjalp såvel på selve dagen som i dagene op til dragedagen.

Henrik Mejer, DUS

HEROLDEN





Fotos leveret af 6. og 8. Gilde



1./ 7. GILDE

Gildemøde mandag den 8. oktober. Da det påtænkte og planlagte for gildemødet måtte ændres, åbnede Jytte og Hans dørene for os og gjorde endda ekstra meget ud af det.

Hans havde her i sommer passeret et "skarpt hjørne", og Jytte var med på ideen med at invitere os alle på dejlig mad og skønne vine. Det blev en rigtig hyggelig og munter aften for de glade, i alt 14, der fylkedes omkring det store og festlige bord. Mad og vin gik op i en højere enhed og skabte en fin baggrund for den efterfølgende gildesnak.

Vi fik en god og sommetider ret saglig debat om resten af gildeårets møder og opgaver. En munter snak om vor sidste tur på søerne ved Himmelbjerget i høje bølger, samt lidt om beghenheder - inden for gilde- og spejderarbejdet. Birgitte informerede om det nys overståede landsgildeting og delte nogle materialer rundt. Hans kunne berette en masse om frimærkebanken, var meget stolt og glad for vores fine 8. plads.

Helt naturligt kom vi ind på "de gode, gamle dage", hvor frimærkebanken blev oprettet, og her kunne Arne supplere med masser af historier. Det gode, gamle spejderudvalg og sølvøkselebens og hvad deraf fulgte, fik mange gode minder og tanker frem - Ak JA.

Vi fik skam også planlagt de kommende møder. Blandt andet blev

årets Julestue nogenlunde udliciteret og vi er begyndt at planlægge og finde "stedet" til vor lille sammenkomst i begyndelsen af det nye kalenderår. Heldigvis delte Jytte opskrifter ud med rund hånd på nogle af lækkerierne vi havde nydt i løbet af aftenen.

K



4. GILDE



Var den 1. oktober på besøg på Dansk Center for Jordbrug (Beder Gartnerskole). Haveekspert, cand. mag. Ole Fournais fortalte om skolen og viste rundt i undervisningsfaciliteter i drivhusene. Spændende var det at høre om de nyeste dyrkningsmetoder og om de mange former for uddannelse skolen tilbyder.

Imponerende var den teknik der med IT-styring giver de optimale vækstbetingelser for planterne. På billedet ses Ole Fournais med en pyntegræs, som forventes at blive kommende "mode" i både haver og indendørs. Spændende var det også at komme rundt i skolens museum og se forskellen på nutids og datids hjælpemidler.

Tidligere blev højthængende tomater plukket ved hjælp af "tomatstylter". Op til 1 meter høje stylter der blev spændt fast på underbenet. Ingen gildebrotter ville dog sætte lemmerne på spil ved at prøve den slags udstyr.

Anderledes stemning var der for at forsøge sig som køber foran det ca. 3 meter store auktionshjul, hvor man skulle være rap på fingrene for at få planterne til den rette pris.

Aftenen sluttede i skolens cafeteria med et par gode "madder" og en kop kaffe.

Kjeld



5. GILDE

Den 8. oktober var det 5. gildes 19 års fødselsdag, 8. gilde var inviteret. Gildehallen indledtes festligt med vals for strygere af Peter Tchaikovsky. Efter GM's velkomst sang vi "Nu falmer skoven".

Gildemesteren tog i sin tale udgangspunkt i en teatertur i 1987 i Århus Teater, hvor der blev opført et stykke af forfatteren Vaclav Havel. Det fik GM's tanker til at gå tilbage til Sarajevo d. 28-10-1914, hvor prins Ferdinand blev skudt. Dette startede første verdenskrig. Videre til Hitlers overtagelse af Østrig i 1938 og senere også Bøhmen og Mæhren. I det område ligger den frygtede koncentrationslejr Theresienstadt. Der blev født 2.500 børn, og kun 200 overlevede.

I 1956 var der opstanden i Ungarn, som blev slået ned af den kom-

unistiske hær. I 1968 var Dubtjek generalsekretær i Tjekkoslovakiet, og der var en begyndende lettelse af trykket fra USSR, men så sendte Rusland 200.000 Warszawa pagt soldater ind i landet. Dubtjek og de andre i regeringen blev arresteret og sad i fængsel i 9 år. Senere kom så fløjls revolutionen, og murens fald i 1989. Til præsident Vaclav Havels fortrydelse blev Tjekkoslovakiet delt i to selvstændige republikker, Tjekkiet med 10. mil. indbyggere og Slovakiet med 5. mil. indbyggere. Begge lande har kæmpet hårdt for økonomisk at komme op på højde med Vesten, De er nu med i EU, og ønsker at tiltrække turister. Prag, hovedstaden i Tjekkiet, er en meget smuk gammel by. Karlsbroen siges at blive passeret af 20.000 tusinde mennesker i døgnnet. Efter GM's tale hørte vi Rokoko menuet af Luigi Boccherini.

Ole Jensen fra 8. Gilde holdt 5. min. Sct. Georg. Han fortalte, hvordan hans tilværelse pludselig blev drejet 180 grader. Han havde mistet sin hustru to år tidligere, og d. 2-7-93 fik han konstateret eksem på hænderne, hvilket betød, at han ikke længere kunne passe sin tandlægepraksis. Hvad gør man så? Ole Jensen ringede til Røde kors for at høre om de kunne bruge ham? Man ville sende nogle Tjernobyl børn fra et børnehjem på ferie i Danmark.

Ole gik sammen med nogle kollegaer i gang med at ordne de mange børns tænder. De fik lavet 180 fyldninger. I 1994 var Ole ovre at se det

børnehjem, hvor børnene kom fra. Han mødte en fantastisk gæstfrihed. I 1996 kom der igen Tjernobyl børn, denne gang til Varde. Ole Jensen og 6 kollegaer dannede nu en forening for Tjernobyl børn. I 1997 kom der Tjernobyl børn til Nørager ved Ålborg, Ole har nu været initiativtager og formand i 14 år. Efter Oles indlæg hørte vi "Somewhere over the Rainbow" spillet af Kim Sjøgren. Gildehallen blev lukket, og som afslutning hørte vi "Wein, Weib und Gesang " Af Johan Strauss.

I eftergildehallen havde Børge Klint lovet at fortælle og vise lysbilleder fra Kenya, hvor han har arbejdet og siden været på besøg flere gange. Børge var i Kenya for at startede en Pølse- og pålægsfabrik. Børge begyndte med at fortælle om Kenya og Tanzania, og om naturen der, om Mount Kenya, som ligger i Kenya, Kilimanjaro, som ligger i Tanzania. Der er 12. mil. indbyggere i Kenya, med forskellige stammer, flest Kikujer. Der dyrkes kaffe, the og majs. Kenya var meget politisk uroligt. Yuomo Kenyassas Mau Mau bevægelse sejrede ved valget i 1963 og i 1964 blev Kenya selvstændigt. Børge var igen derude 1965.

Karen Blixen har betydet meget for Kenya og "Karen House" kan besøges. Mazayerne lever stadig som nomader med deres kvægflokke. De tapper blod fra kvæget og blander det med mælk. Det er en del af deres kost. Der er ca. 5.000 danskere derude. Det siges at menneskehedens vugge stod i

Kenya. Her har man fundet de første tegn på mennesker.

Det kulinariske til fødselsdagen sørgede gruppe 51 for. Først pandekager med dejlig fyld og tomatsalat. Til kaffen var der i dagens anledning en dejlig æblekage og tre skønne lagkager. Gildemesteren takkede arrangerende gruppe og fordi så mange var mødt op til fødselsdagen. Det er altid dejligt at være mange. Aftensangen "Nu er jord himmel stille" suttede en dejlig aften.

Hanne.



6. GILDE

En lidt kølig og våd lørdag morgen den 29. september mødtes vi, 17 i alt, på P-pladsen ved Viby kirke for at tage på heldagstur, og vi skulle vestpå.

Første stop Voervadsbro hvor Robin havde skaffet husly til formiddagskaffen. Herefter gik turen gennem det smukke efterårslandskab mod Søby, hvor vi skulle se brunkulslejer og museer.

Vel ankommet samledes vi i spiseskuret, en nyopført træbygning men helt efter gammel model. Vi indtog den medbragte frokost, hvorefter vores guide kom og fortalte. Og hvor han dog kunne fortælle - om brunkul og hvordan de er dannet. Om den beskedne start af opgravning under første verdenskrig, og hvordan området blev udvidet og bredte sig til Søby, og blev det store brunkulseventyr under

anden verdenskrig.

Den store arbejdsløshed fik arbejderne til at strømme til Søby, og en hel by opstod. Det blev et samfund med egne regler og love. Mange specielle eksistenser slog sig ned på stedet, og vores guide fortalte levende om mange af beboerne. Han tog os med på en spadseretur rundt på en del af området. I dag er det stort set bevokset, så det er svært at forestille sig, hvor barskt det har været.

Efter at have besøgt de tilbageværende træhuse, som udgør museet med blandt andet købmandsbutik, kørte vi til udsigtspunktet, som vi besteg, det var anstrengelsen værd, der var en flot udsigt derfra.

Vi tog afsked med guiden og Søby og kørte til Uhre - hvor er det? - Det er en by med godt 500 indbyggere vest for Brande. Første stop Den gamle Købmandsgaard i dag museum, som passes på skift af museets venner, En af vennerne fortalte meget levende om stedet og om eneboeren Jens Lyn, som boede i en togvogn og ved sin død for få år siden efterlod over en million kroner gemt i og omkring boligen.

Vi fortsatte til Uhre kirke - i sandhed en anderledes kirke - altertavlen er en stor glasmosaik i dejlige farver, hvoraf nogle går igen i kirkens udsmykning. Vi sagde til hinanden "her bliver man glad for at komme ind" virkelig et besøg værd. Næste stop Uhre mølle fra 1843, den er ottekantet og stråtækt overalt. Sidste stop Uhre kro, hvor vi spiste wienerschnitzel med tilbehør.

Efter en dejlig dag med mange oplevelser skiltes vi med en stor tak til gildeledelsen, de er rigtig dygtige til at finde og føre os til spændende ukendte steder.

Tove



8. GILDE

Indtryk fra Landsgildetinget 2007.

Vi var 3 gildebrødre fra 8. Gilde, som ankom til Hotel Scandic i København kl. 9.30 lørdag den 15. september efter at have kørt meget tidligt hjemme fra Århus.

I Sct. Georg nr. 4 kan man læse en fyldig redegørelse for hvilke punkter, der var til behandling på tinget, og jeg vil tro, at man i næste Sct. Georg kan læse om, hvad der blev vedtaget og hvem, der blev valgt, så det vil jeg undlade her at komme ind på. Mit indlæg skal handle om hvad jeg som gildebror får ud af at deltage i dette arrangement.

Så snart man træder ind i den store sal, hvor flere hundrede gildebrødre fra hele landet er samlet føler man, at man er med i en bevægelse, som rækker ud over vort eget hjemlige gilde. Fra Århus var der som sædvanligt kun få gildebrødre, men til gengæld var det herligt at se og møde gildebrødre fra nær og fjern. Mange havde man truffet før i andre sammenhænge og det blev til mange kærlige knus og smil.

Det er selvfølgelig også dejligt at møde landsgildeledelsen og dem, som man kun taler med i telefonen og pr. mail. Der er ingen tvivl om, at det er folk, der kæmper for gildernes ve og vel til gavn for os alle rundt i landet. Ved landsgildet får man også sat ord på alt det, som rører sig på landsplan, og som kan virke ret tørt, når det skal læses i et blad.

Det kan dreje sig om arrangementer, handlingsplaner for fremtiden, indlæg fra de enkelte udvalg og selvfølgelig økonomien. Uanset hvor meget man forstår af alle disse ord, så giver det inspiration og lyst til at arbejde videre i sit eget gilde derhjemme, ikke mindst når man ved aftenfesten får lejlighed til at udveksle ideer og planer med folk fra andre steder i landet og får lejlighed til at høre, hvordan andre tackler problemer, som vi jo som regel er fælles om.

Der findes heldigvis stadig mange ildsjæle i gildebevægelsen, og jeg kan kun opfordre til, at mange flere tager del i de arrangementer, som ligger uden for vort eget gildelokale.

Søndag den 30. september var der drager i luften over Tangkrogen. Solen skinnede herligt, og indimellem var der også vind nok til at sende dragerne de 50 meter op.

Der var mange gildebrødre, som hjalp med fremstilling af dragerne og både børn og voksne gik energisk ind i arbejdet. Spændende var det at iagttage sin drages flyvefærdigheder, og jeg tror at vi alle fik både luft og motion

den dag. Børnene jubede og modtog med stolthed drageflyvningscertifikatet.

Det bliver spændende at læse om, hvor mange drager, der på landsplan blev fabrikeret og opsendt og forhåbentligt har det været med til at gøre opmærksom på både Spejderbevægelsen i Danmark og Gildebevægelsen.

Mandag den 8. oktober var 8. Gilde inviteret til fødselsdagsgildehal i 5. Gilde i Egå.

Det blev igen en meget festlig aften med stort fremmøde. Gildemeesteren holdt en interessant tale om oplevelser på en tur til Pragh.

Ved eftergildehallen blev vi trakteret med lækre fyldte pandekager og tomatsalat og som dessert var der flotte fødselsdagslagkager og kaffe.

Herefter viste Børge Klint film fra Kenya og der er ingen tvivl om, at vi er mange, som kunne tænke at komme med på en lignende tur, ikke mindst med Børge Klint som guide. Vi fik et indblik i den pragtfulde natur og dyrelivet samt befolkningen.

En aften i festligt lag går hurtigt, og efter diverse informationer om kommende arrangementer sluttede vi med at synge "Nu er jord og himmel stille" og ønskede hinanden god nat.

I de store Ting er det godt at have villet

Dansk Ungdomssamvirkes Møde 24. Februar.

Mandag den 24. Februar kaldte Dansk Ungdomssamvirke til Møde i K. F. U. M.'s store Festsal for for første Gang at rulle en Film for en tæt pakket Skare af alle de Organisationer, der er tilknyttet Samvirket.

Det er lidt sent at referere denne Begivenhed, men Filmen skal have den varmeste anbefaling med paa sin Vej ud i Landet. Den giver et Tværsnit af Danmarks Natur, Historie, Udvikling og Hverdag, — en Hymne til alt det, Dansk Ungdomssamvirke er mødtes for sammen at ville forsvare til sidste Blodsdraabe.

Onde Tider skaber større og bedre Sammenhold i en Nation, og Ungdomssamvirket er Resultatet af en lykkelig Udvikling. Det er godt at have et Maal og gaa sin Vej støt imod det, men det er endnu bedre at kunne anerkende, at der er mange Slags Veje til, og at alle Vandringsmænd hører til et stort Fællesskab.

Aftenen, vi taler om, indledes af Professor Hal Koch, Formanden for Dansk Ungdomssamvirke.

Naar Professoren har talt, er man bagefter klogere paa sig selv, men ogsaa rigere, fordi Fællesskabet mellem Mennesker føles som noget haandgribeligt — ikke blot anes det som en solbeskinnet Sommersky.

Professoren talte om Samvirket, som er en Sammenslutning af Unge, som vil videre. Det er ikke Vejene, der er fælles, men Kampen. Og Livet er en Kamp, forsaavidt som det at være Menneske ikke er noget, man er, men noget, man maaske kan blive ved stadig at arbejde paa sig selv og med sig selv.

De nationale Møder, Ungdomssamvirket har holdt, har givet mange Unge et mere indholdsrigt Liv; før var det Arbejde, Sjov og Søvn - og det var der ikke noget galt i, nu er det blot blevet noget mere.

Vi forstaar, vi er bundet sammen af Traditionen, Slægt og Arv, Øjeblikkets Trængsel og Drømmen om Fremtiden. Det, vi stræber efter at naa, er at blive Mennesker, der med Selvoplevelsens Styrke kan sige, at Livet er værd at leve.

For at naa dertil, maa vi have Frihed, Frihed til at vælge den Vej, vi vil gaa, og de Værdier, vi skal tro paa.

Vi, der er mødtes her, mødes, fordi vi er enige om, at Livet er en Kamp, og at Kampen er en Rigdom, — Kampen i og for det Danske Folk.

Det er umuligt at give et Referat af en stor Tale. Ordene vil altid paa Tryk blive som Vindens Hvislen i Græsset mod Stormens Vældighed og Suset i Trækroneme!

Skriveren.

Klipet fra "PIGESPEJDERNE", Det danske pigespejderkorps, april 1942

~~Afsender:
HEROLDEN
Grøndalsvej 170
8260 Viby J.~~

B

Fredslyset



Fredslyset 2007

ankommer til Århus onsdag den 28. november kl. 14.15 på Banegården.
Vi går samlet til Rådhushallen, hvor vi ca. kl. 15.00 som sædvanlig vil
overdrage det til Århus by ved en lille ceremoni.

I år skal vi også til Vor Frue Kirke på Klostertorv. Der vil være en lille
andagt i krypten kl. 17, hvor vi håber at se rigtig mange gildebrødre,
spejdere og venner - alle er velkommen.

Sct. Georgs Gilderne i Århus.



Denne måneds forside
Er prydet af en illustration fra
SPEJDERNES MAGASIN
Nr. 3, april 1934.